

# Excursies in de tijd

Episodes uit de geschiedenis  
van onze beschaving



PIETER A.M. SEUREN



# Pieter Seuren schrijft geschiedenis

Dit meeslepend geschreven boek trakteert u op een aantal onverbloemd vertelde episodes uit de wereldgeschiedenis. Het verhaalt over de ijsman Ötzi, over de excentrieke Socrates en over Plato, die beiden van een goede beker wijn en van jongens hielden maar van democratie niets wilden weten, over de waanzinnig geniale maar humorloze Aristoteles, over Alexander de Grote, het ontstaan van het Christendom en de Islam, over Abelard en Heloïse, de kruistochten, de Hanze, de grote expansie naar de Oost en de West, de katholieke emancipatie van de vorige eeuw en nog veel meer.

Auteur Pieter Seuren is emeritus hoogleraar taal filosofie en taalwetenschap van de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarvoor doceerde hij taalwetenschap in Cambridge en in Oxford. Sinds 1999 is hij gastonderzoeker aan het Max-Planck-Instituut in Nijmegen. Na taalwetenschap is geschiedenis zijn grote passie.

[www.pharosuitgevers.nl](http://www.pharosuitgevers.nl) · ISBN 978 90 79399 86 4 · 276 pagina's

U kunt dit boek bestellen via de boekhandel of door overmaking van € 24,90 op bankrekening NL17 RABO 0300 6927 65 t.n.v. Pharos uitgevers onder vermelding van 'Excursies' en voorzien van uw naam, adres, postcode en woonplaats.